

Reis mee naar Taizé! een bijzondere week in een jongerenklooster in Frankrijk

Taizé is een unieke kloostergemeenschap waar elk jaar tienduizenden jongeren naar toe gaan om nieuwe inspiratie te krijgen en internationale contacten te leggen.

Je bent een week lang op een bijzondere plek in Frankrijk. Elke dag zijn er drie vieringen met muziek en stilte. Ook spreek je andere jongeren uit heel de wereld in dagelijkse ontmoetingen. Daaromheen ben je vrij om te wandelen of niets te doen. Je kunt genieten van de rust en ook ontdekken hoe je in het leven staat, wat je wel of niet gelooft en hoe dat voor anderen is. Kijk eens op de website van Taizé: www.taize.fr/nl

De reis naar Frankrijk, een week overnachten en de maaltijden kosten samen ongeveer 250-275 euro (afhankelijk van het aantal deelnemers). Je slaapt op een slaapzaal, maar als je wilt kun je je eigen tent meenemen om op het terrein van Taizé te kamperen.

voor: studenten 17-29jr: gelovige, ongelovige, christelijke, niet-christelijke en alles daartussen. Taize is een christelijke geloofsgemeenschap met een hele open sfeer

wanneer: zondag 30 juni t/m zondag 6 juli 2025

kosten: ongeveer €250-275 (incl. reis, verblijf, eten)

aanmelden: voor 15 april bij studentenpastor Martin Jans

meer info: bij Martin Jans, 06-30.22.74.31 of m.jans@windesheim.nl



RE:LINK

Studentenpastoraat Zwolle
Campus 2-6, kamer H0.04
8017 CA Zwolle

mob. 06-30.22.74.31
www.relink-zwolle.nl

e: m.jans@windesheim.nl
t: @martinwjans
i: @studentenpastorzwolle